



**Verslag van het Project mannenemancipatie,
uitgevoerd door de Stichting Dialooghuis**

Inleiding:

Het Project Mannenemancipatie is uitgevoerd, volgens het voorstel dat op 12 maart 2013 aan u is toegestuurd.

Aan het einde van het verslag vindt u een financieel overzicht van de uitgaven en ook van de plaatsen, waar het Project werd uitgevoerd, met het aantal aanwezigen.

Het verslag wordt u toegezonden met foto's die op de verschillende lokaties zijn gemaakt.

Inhoud:

In een voorgaand project mannenemancipatie van de Stichting Dialooghuis kwam duidelijk naar voren, dat het wenselijk was een drempel te overbruggen. Mannen voelden wel dat zij een andere houding zouden kunnen aannemen in het familieverband en in de samenleving, maar liepen op tegen de ingesleten waarden uit hun cultuur, alsmede de religie.

Vandaar dat het Bestuur van het Dialooghuis stappen heeft gezet naar moskeebesturen en hun leden.

In het financieel overzicht wordt aangegeven welke thema's, soms herhaald, of ook opeenvolgend werden verzorgd.

Door de Turkse kamerleden in de eerste bijeenkomst werd men uitgenodigd niet te blijven steken in de wijze van leven, zoals de eerste generatie deed, maar vooral zich

open te stellen voor het Europese gedachtengoed en voor zichzelf na te gaan hoe men daarin eigen waarden niet verkwanselt, maar wel bereid is zich open te stellen voor veranderingen. Ook kunnen de achterblijvers in Turkije dan “trots zij”, hoe hun familieleden zich op positieve wijze hebben ingevoegd in het Europese/Nederlandse klimaat.

Bij alle bijeenkomsten deden imams mee die vooraf werden ingeseind over wat besproken werd. Hun actieve bijdrage was heel betekenisvol!

Het ging in alle bijeenkomsten om de vraag: Hoe leer ik mijzelf kennen? Pas als je jezelf kent, kun je ook openstaan naar de mensen om je heen en de gehele samenleving van straat, buurt en stad. In de Koran wordt zelfs gezegd: “als je jezelf niet kent, dan kun je de Schepper ook niet kennen”. Als je jezelf niet kent, kun je ook gemakkelijker in een isolement terecht komen, of jezelf afzetten tegen allen om je heen, of het gezag. De bijeenkomsten stonden ook in het teken hoe je jouw eigenwaarde kunt bereiken en hoe je daarmee in jouw gezin, vrouw en kinderen kunt omgaan, door de verantwoordelijkheid te nemen om mee te doen in het gezinsleven, niet alleen in concrete activiteiten, zoals boodschappen doen, of stofzuigen, maar ook door te spreken over waarden die belangrijk zijn in het leven. Een voorbeeld, van binnuit beleefd, wordt gezien en doet dan ook goed volgen!

Tot slot:

De bijeenkomsten werden goed bezocht. Er waren gemotiveerde inleiders, een actieve bijdrage van imams en levendige gesprekken.

Het Bestuur van het Dialooghuis constateert dat deze serie bijeenkomsten voldeed aan de gestelde

doelstellingen , maar onderkent tevens, dat er meer nodig is om het thema mannenemancipatie helemaal over de drempel neer te zetten.

Daarom wil de Stichting graag een actief vervolg aan het Project geven!

Oktober 2013

Voorzitter : Yadin Karabulut

Penningmeester ; A. Heroory



Hier onder ziet u zichtbare themas i.s.m. verschillende verenigin, stichting en moskeen.

12 april 2013 in Dialooghuis met 2 Kamerleden uit Turkije



19-april bijeenkomst met Stichting Yozgatlılar Schakelbrugstraat 422 totaal 40 aanwezigen



10 mei St. Coburlular emancipatie en bewustwording- met inleiding imam Ali Arslan 22 aanwezigen



11 mei Braamstraat 10 met Camaat breide discussie over samenhangigheid 25
aanwezigen hellas hier van hebben wij geen beelden opgenomen ...

14-06-2013 14 Masumlar camisi leer jezelf kenen emancipatie 35-40 aanwezigen



**6 en 13 sep. Moslims Informatie Centrum (MIC) inleiding imam : leer jezelf te kenen,40
aanwezig**

